



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΝΣΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βριλήσσια, 12/12/2024

Αρ.Εμπ. Πρωτ.

Διεύση: Α. Πεντέλης 62
15235 Βριλήσσια
Τηλ.: 210 8045564
Email: sv@vrijissia.gr

Προς
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Υπόψιν: Εισαγγελέως κ.

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό για τα ανήλικα

Από τον Απρίλιο του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συναντήσεις με τον και τον οι τελευταίες τρεις, κατόπιν πρότασης της Εισαγγελέως Θεσσαλονίκης κυρίας Τερζητάνου με ημερομηνία 1/05/2024 για ψυχολογική υποστήριξη όταν βρίσκονται στην Αθήνα. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί αρκετές συνεδρίες με τον πατέρα κύριο ενώ με την μητέρα δεν έχουμε μιλήσει, παρότι θα ήταν σφέλιμο και ζητούμενο από την υπηρεσία μας.

Είναι γνωστό πως τα παιδιά που οι γονείς χωρίζουν, ζουν δύσκολες στιγμές ιδίως, όταν ο χωρισμός συμβαίνει απρόσμενα και απαιτείται προσαρμογή σε άλλη πόλη, πόσο μάλλον, όταν υπάρχει απουσία συνεννόησης μεταξύ των γονέων. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται επηρεάζουν την ψυχική τους ισορροπία σε βάθος χρόνου, κάτι το οποίο διεφάνη στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν.

Ο στις συναντήσεις μας αποχωρίστηκε με ευκολία τον πατέρα του, διατηρούσε βλεμματική επαφή κατά τη διάρκεια των συνεδριών και επικοινωνούσε με αυθόρμητο λόγο. Απάντησε στις ερωτήσεις μου και έδειξε πως τον έχει στεναχωρήσει ο χωρισμός των γονιών και η αντιπαλότητα μεταξύ τους, τον φέρνει σε δυσάρεστη και δύσκολη θέση. Η προσαρμογή του στη Θεσσαλονίκη είναι καλή καθώς έχει φίλους και καλή σχολική επίδοση. Μου εμπιστεύτηκε πως ήταν χιρούμενος που βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς απολαμβάνει την παρέα με τους συγγενείς και με τους φίλους, τις δραστηριότητες καθώς και τον χρόνο με τον πατέρα του.

Ο έχει λιγότερο αυθόρμητο λόγο, φάνηκε επιφυλακτικός και παρόλο που αποχωρίστηκε με ευκολία τον πατέρα και είχε καλή βλεμματική επαφή, από τις συζητήσεις μας προέκυψε πως βρίσκεται στη «μέση», κάτω από ένα κράτος φόβου μήπως δυσαρεστήσει τη μία ή την άλλη πλευρά. Διεφάνη πως ο ανήλικος έχει επωμιστεί μεγαλύτερο βήρος από αυτό που αναλογεί στον ρόλο, στην ηλικία και στην ευθύνη του.

Η επίθεση του χωρισμού είναι εμφανής καθώς και τα δύο παιδιά βρίσκονται σε σύγχυση. Αγαπούν πολύ τη μητέρα τους, παραδέχονται ωστόσο πως ο πατέρας τους είναι πολύ σημαντικός, δε θέλουν να χάσουν επαφή μαζί του και λυπούνται όταν τον αποχωρίζονται. Επιθυμούν πιο συχνή επικοινωνία μαζί του, την οποία δυσκολεύονται να διεκδικήσουν καθώς, στο ερώτημα

γιατί δεν τηλεφωνούν οι ίδιοι, φάνηκε πως δεν το πράττουν λόγω της δυσανεξίας της μητέρας. «Θυμώνει η μαμά, δεν θέλει». Φάνηκε πως η επιθυμία της μητέρας είναι σημαντική και κυρίαρχη και η όποια παρέκκλιση από αυτή, είναι πιθανό να οδηγήσει σε σύγκρουση, που οι ανήλικοι αδυνατούν να διαχειριστούν.

Όσον αφορά στον πατέρα διέκρινα έναν γονέα που αγωνιά για το σωστό μέγεθος των παιδιών του. Διακρίνεται η ωριμότητα στον λόγο και στις πράξεις του, καθώς έχοντας αποδεχτεί τον χωρισμό, επιδιώκει να διατηρήσει ενεργή και ουσιαστική παρουσία στη ζωή τους, κάτι το οποίο είναι ζητούμενο και όχι εμμονικό, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της μητέρας. Επιδιώκει τη συνεργασία και τη συνεννόηση καθώς αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δοθούν τα σωστά εφόδια και να υπάρξει αρμονικό περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να γίνουν ολοκληρωμένοι ενήλικες.

Η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των γονέων είναι αναγκαία καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ωφεληθούν οι ανήλικοι και να αποκτήσουν ψυχοσυναισθηματική ισορροπία ώστε να ξεπεράσουν τη σύγχυση, τον φόβο και την ενοχή από τα οποία διακατέχονται.

Προτείνεται η ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων καθώς και η ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική και των δύο γονέων.

Ελπίζω να συνέβαλα σε μια διαφορετική οπτική, που στόχο έχει να γεφυρώσει τις αντίπαλες πλευρές και να οδηγήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων προς όφελος των ανήλικων.

Με εκτίμηση


ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΜ:
ΠΛ:
